

# TIL ANMELDELSE

Denne bog udkommer den 30. oktober 2024.

Omslagsforside og illustrationer kan  
rekvireres på [ellekar@ellekar.dk](mailto:ellekar@ellekar.dk).

## Terry Parssinen:

### OSTER-KONSPIRATIONEN I 1938

*- militærkuppet der skulle dræbe  
Hitler og forhindre Anden  
Verdenskrig*

300 sider, illustreret

Pris 285 kr. (vejledende)

Forlaget Ellekær.

Den 5. november 1937 indkaldte Hitler værnscheferne, krigs- og udenrigsministeren til Rigskanselliet, hvor han orienterede dem om, at han havde til hensigt om muligt så tidligt som i 1938 at annektere Østrig og Tjekkiet. Blandt nogle af de tilstedeværende vakte det dyb bekymring, idet de forudså, at en ny militær konfrontation med de vesteuropæiske magter ville resultere i endnu et ødelæggende nederlag for Tyskland.

Hitler reagerede ved gennem manipulation at fjerne hærchefen og krigsministeren fra deres poster, nedlægge Krigsministeriet og selv overtage kommandoen over Wehrmacht. Generel utilfredshed med det nazistiske regime og især frygten for Hitlers krigsplaner fik en række af Tysklands højest placerede officerer til at planlægge at vælte Hitler. Centralt i denne konspiration stod oberst Hans Oster i den militære efterretningstjeneste Abwehr.

Konspiratorerne, der omfattede flere diplomater, forsøgte i flere omgange og ad forskellige kanaler at advare briterne om Hitlers krigshensigter, men deres advarsler blev ikke hørt.

”Spændende. For dem, der tror, at de ikke har noget nyt at lære om Anden Verdenskrig, venter der en stor overraskelse.” — **Library Journal**

”[Oster-konspirationen] gnistrer af sidevendende energi, der gør begivenhederne levende.” — **Washington Post**

## OM TERRY PARSSINEN:

Terry M. Parssinen ph.d., født 1941, er professor i historie på University of Tampa, Florida.



I marts 1938 marcherede Hitler ind i Østrig og annekterede landet. Med henvisning til tjekkiske overgreb på den tyske minoritetsbefolkning i Sudeterlandet beordrede Hitler Wehrmacht til at være klar til en invasion af Tjekkiet 1. oktober 1938.

Konspiratorerne besluttede, at kuppet skulle iværksættes det øjeblik, hvor Hitler gav ordren til invasion. Om morgenen den 28. september stod et nøje udvalgt overfaldskommando klar til at trænge ind i Rigskanselliet; det var instrueret om at dræbe Hitler.

Den 29. september førte de diplomatiske tiltag fra den britiske premierminister Chamberlain til Münchenaftalen: I stedet for sin ønskede krig fik Hitler overrakt Sudeterlandet – en diplomatisk sejr, der fjernede grundlaget for kuppet.

Et halvt år senere invaderede Hitler Resttjekkiet, og yderligere et halvt år senere invaderede han Polen – Anden Verdenskrig, Europas største katastrofe, var en realitet.