

TIL ANMELDELSE

Denne bog udkommer den 12. marts 2024.

En tour de force gennem centrale og marginale eksistenser i nyere tysk åndsliv

Hans Hauge:

LILLE TYSK ENCYKLOPÆDI

199 små, sjove, sære og nye fortællinger om glemte og kendte kvindelige og mandlige forfattere og filosoffer fra 1815 og til 1950

209 sider

Pris 225 kr. (vejledende)

Forlaget Ellekær.

199 små fortællinger begynder i Lübeck med datidens store digter Emanuel Geibel, og så følger de Geibel på hans rejser og ser, hvor de fører hen, og hvem man møder. Den første er forfatteren Martha Nathusius, og hvem var hun? Alle dem vi møder er forbundne i kæder, og fascinationen består i at se, hvor kæden og tilfældet fører os hen. Der kommer mange overraskelser, og sære forbindelser opstår, når en kendt eller glemt forfatter dukker op. Vi fortsætter i det ny Tyskland efter 1871, hvor tyskerne skulle nationaliseres med tysk sprog og tysk kultur. Fortællingerne bringer os til Berlin, og vi møder ekspressionister, feminister som Hedwig Dohm og Minna Cauer, politikere som Walther Rathenau sammen med den uudgrundelige Julia Virginia, den indflydelsesrige Maximilian Harden og utallige andre, som alle kendte hinanden, men som vi ikke alle kender. Vi møder de tyske koloniforfattere, som de ikke bryder sig om længere. Derfra til kulturbyen Münchens bohème med det tredje køn, frisindede kvinder og deres affærer. En tur til psykologerne på universitetet



i Leipzig er med. Der er pikante fortællinger om Thomas Mann og hans familie, om Stefan Zweigs verden af i går og om den i dag oversete Klabund. Første Verdenskrigs modige og pacifistiske kvinder havde det svært og måtte forlade landet. Vi møder Walter Benjamin og hans hustru Dora, samt ham som var med til attentatet på Rathenau. Fra Weimar-republikkens digtere fortsættes til sociologerne med deres kvindelige studerende på cafeerne i Heidelberg og Frankfurt. Der er fortællinger om dem der på universiteterne beskæftigede sig med fransk altså fjendens kultur i NS-tiden. Og om mandlige og kvindelige, feministiske og nazistiske filosoffer, som ingen tør læse i dag. Rejsen slutter i 1950 med dem, der kom til at præge tiden efter krigen. Dem der vendte hjem fra eksil og blev hyldet, og de andre med en fortid, der forfulgte dem: den stakkels Hans Robert Jauss, soldaten Martin Walser og meningsmålingernes dronning Elisabeth Noelle.

Hans Hauges introduktion til bogen

OM HANS HAUGE:

Hans Hauge (f. 1947), dr.phil., lektor emeritus i engelsk og dansk ved Aarhus Universitet. Har udgivet bøger om litteratur, teologi og filosofi. Tidl. kommentator ved Jyllands-Posten og Berlingske. Seneste udgivelser: *Det umage par*. Ole Jensen og Peter Kemp (2023) og *Kvindernes indtog: Filosofifortællinger* (2022).

www.ellekar.dk